

HOOFDSTUK VIII

Het croquetveld van de Koningin

E^{EN} groote rozenboom stond aan den ingang van den tuin. De rozen, die er aan zaten, waren wit, maar drie tuinlieden waren druk bezig met ze rood te verven. Alice vond dit zeer vreemd en ging daarom wat naderbij. Juist toen ze bij hen kwam, hoorde ze een hunner zeggen:

«Pas toch op, Vijf, je bemorst me heelemaal met verf».

«Dat kon ik niet helpen», zei Vijf op knorrigen toon. «Zeven stiet me tegen den arm». Waarop Zeven opkeek en zei:

«Goed zoo, Vijf! Je moet altijd de schuld maar op anderen werpen!»

«Hou jij je maar stil!» zei Vijf. «Gisteren hoorde ik de Koningin nog zeggen, dat jij verdiende onthoofd te worden!»

«Waarom?» zei hij, die het eerst gesproken had

«Dat gaat jou niet aan, Twee!» zei Zeven.

«Ja, dat gaat hem *wel* aan!» zei Vijf. «En ik

zal
keuk
gebr
Hi
juist
ding
hen
De a
een
«C
verle
Vi
aan.
is, Fr
zijn
gepla
we a
Freu
ooge
den
De K
onmi
voets
om,
Ee